

**HASSELT**

## Limburg luidt de noodklokken



De koster staat aan de noodklokken, die exact om 21 uur luidden, ter nagedachtenis van de mobilisatie bij de start van de Eerste Wereldoorlog. Foto Borgerhoff

Om exact 21 uur luidden in goed 340 kerken verspreid over alle Limburgse gemeenten gisteravond de noodklokken. Daarmee werd de mobilisatie van honderd jaar geleden bij de start van de Eerste Wereldoorlog herdacht.

Volgens rijksarchivaris en WO I-specialist Luc Vandeweyer was het luiden van de noodklokken honderd jaar geleden een hele gebeurtenis in de Limburgse ge-

meenten. «Iedereen wist op die manier meteen dat er iets ernstigs op til was. Alle mannen tussen de 22 en 35 jaar, de reservisten, zouden de volgende dag naar het leger vertrekken. Een drama, want die mannen waren vaak getrouwd en stonden aan het hoofd van een familie als kostwinner. De emoties liepen die nacht dan ook erg hoog op.»

Heel wat Hasselaren keken gisterenavond alvast vreemd op toen

de klokken plots een kwartier lang beierden. «Dat is ook het effect wat we wilden bereiken», zegt gedeputeerde voor Cultuur Igor Philtjens (Open Vld). «Het is ongelooflijk belangrijk dat de geschiedenis zich niet herhaalt. We willen met dergelijke projecten dan ook duidelijk maken dat niet alleen de Westhoek onder de oorlog heeft geleden maar dat ook Limburg vier jaar lang erdoor getroffen werd.» (DMH)